



Peggy Lanter

Peggy Lanter, OLC-medewerkster van de locatie Eikenburg, zette op de marktplaats van Intranet haar zonnehemel te koop omdat ze na dit schooljaar naar Egypte emigreert.

Emigreren, hoe kom je daar nu bij?

“Als klein meisje reisde ik met mijn ouders al de halve wereld over. Die passie is altijd gebleven. Ik heb tientallen landen bezocht, vooral in Zuidoost Azië en Amerika en heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik dit koude Nederland eens zou verlaten. Telkens als ik op reis ging, vroegen collega's of ik wel van plan was om terug te keren.”

Hoe kwam je bij Egypte terecht?

“In 1998 ben ik voor het eerst naar het Midden-Oosten gegaan. Egypte trok me toen nog niet. Ik wilde de drommen toeristen vermijden en bezocht daarom Syrië, Jordanië en Libanon. Ik was op slag verliefd op de rijke cultuur van die landen. Weken leken er wel maanden te duren. Maar hoe vaker ik het Midden Oosten bezocht, hoe meer Egypte zich manifesteerde. In Syrië hebben de Egyptenaren vroeger veldslagen geleverd. En uit Libanon haalden ze cederhout. Het werd me steeds duidelijker dat in het Midden-Oosten nooit zou begrijpen als ik Egypte niet had gezien. Toen ik er op 11 november 1999 voor het eerst kwam, was het alsof er een deur openzwaaide die 42 jaar gesloten was geweest.”

Wat is er zo bijzonder aan?

“Het eten, de muziek, de tempels en de Nijl met zijn prachtige groene oevers. Maar ook de geschiedenis. Dertig procent van alle monumenten ter wereld liggen in en om Luxor. Nog steeds worden er nieuwe archeologische vondsten gedaan. In de andere landen die ik bezocht heb ik alles wel gezien. In Egypte ben ik pas net begonnen. Ik ben al vijftien maal in het tempelcomplex bij Karnak geweest. Toch heb ik er maar 10% van gezien.”

Maar je hoeft er toch niet meteen te gaan wonen? Hier kun je ook shoarma eten...

“Als vrijgezel en enig kind heb ik hier geen verdere verplichtingen. Ik heb de kans om in mijn hobby te gaan wonen, dus die wil ik grijpen. Het is geen bevestiging. Afgelopen winter heb ik een paar maanden verlof genomen om er op proef te wonen. Ik zat er in de gribus, had er niks. Maar man, wat voelde ik me happy. Omdat mijn moeder ziek werd, ben ik teruggekeerd. Nu ze is overleden wil ik me er definitief vestigen. Ik heb al een appartement in Luxor gekocht. Waarschijnlijk ga ik er Nederlands geven.” <<

Peggy's Egypte top 5

Abu Simbel

‘Met deze prachtige rotstempel wilde Ramses II aan zijn vijanden te laten zien hoe machtig hij was.’



Dashour

‘Oude piramide waar je zelden toeristen vindt.’

Luxor Museum

‘Klein, overzichtelijk museum met werkelijk fantastische vondsten uit Luxor en omgeving.’

Chez Omar

Leuk restaurantje in Luxor.’

Medinet Haboe

‘Deze dodentempel van Ramses III is van boven tot onder beschreven met hiërogliefen en wandtekeningen.’

i Meer lezen over de belevenissen van Peggy Lanter? Bekijk haar website: (www.meritamoun.nl). Collega's die naar Luxor op vakantie gaan, mogen haar bellen of e-mailen voor tips (patricia@meritamoun.nl / tel.: 002/010 642 13 87.

PASPOORT

Naam: Peggy Lanter
Leeftijd: 42 jaar
Woonplaats: Eindhoven/Luxor
School: Welzijn & Sport
Huidige functie: OLC-medewerkster